

# Reforms Nyhetsblad

Vi vill varna för osund karismatik, yoga, djupmeditation, ockulta övningar, bönetekniker, företagstänket och ytlig underhållning. Varken mänsklig styrka, resonemang och sammanträden eller ytlig förändring och postmodernt trams är inte något som bygger upp Kristi Kropp.



## EKUMENIKEN OCH DESSA FÖRETRÄDARE I SVERIGE GER KRISTENHETEN FRÄMMANDE ELD

En främmande eld håller på att bränna ner all sund och bibelförankrad undervisning, och ersätta den med en laglös förkunnelse som leder människor bort ifrån evangelium och Jesus Kristus.



Den brinner i pingströrelsen och i alla andra kristna rörelser som lever ett laglöst liv som älskar denna världens tankesätt och principer. Laglösa människor som vill leda församlingar bort ifrån sanningen. En ledare för en stor församling i Sverige sa i tidningen Dagen för några år sedan så här om den ekumenik som nu breder ut sig.

*"Den enhet som redan finns kan vi inte stöta ifrån oss på grund av samfundsväsende, eller lärofrågor. Verklig ekumenik är inte att ha samma lära.*

*Slut citat*

Kristna församlingsmedlemmar som står enade i just denna form av ekumenik

taler falskt och med syfte att med onda andars läror manipulera Sveriges kristna. Det handlar om ren villfarelse som nu skall planteras in i den Svenska kristna själen. Det dessa upphöjda och erkända ledare uppenbarligen inte tänker på är att de drar in död och villfarelse in i Kristi Kropp.

Man går hårt ut med och säger att Anden binder oss samman och förenar oss trots att vi tillhör olika religioner, samfund och har olika läror. Det är med andra ord fel enligt många kristna att bara binda sig vid bibelns bokstav. Man förespråkar alltså att man kan ha Andens gemenskap trots att man inte har samma tro och övertygelse i Guds Ord.

*Gal 1:6-9 " Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, (7) fast det inte finns något annat. Men det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium.*

*(8) Men även om vi eller en ängel från himlen predikar ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad. (9) Såsom vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad"*

Paulus är väldigt klar med att förbannelsen vilar över den som drar in villfarelse i Kristi Kropp. Det finns som sagt inget belägg i Skriften för att debattera och tycka när det gäller demoners läror – man lämnar dem.

Men icke, många i kristenheten tror att man kan komma överens med mörkret eller att man kan samarbeta och ta till sig vissa delar. Så dåraktigt, man får hela paketet oavsett om man vill eller inte!

*1 Kor 1:18-20 "För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft. (19) För det står skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom, och de förständigast förstånd ska jag förkasta. (20) Var är de visa? Var är de skrifflärda? Var är denna världens kloka? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap?"*

Vad Buddhism, catholicismen, Islam eller andra religioner än predikar så är det dårskap och världslig köttlig visdom som förblindar människor att se Evangelium. Gud har gjort denna världens kloka och deras visdom till total dårskap och har förkastat det.

Jag frågar mig nu, kan kristna verkligen ha någon form av gemenskap med det som Gud har förkastat och kallat för dårskap? Nej, naturligtvis inte, det är mörker oavsett vad vi tycker eller tänker om den saken.

Jag har sett i en klar vision, det var som om en film spelades upp framför mig. Hur många av dessa kyrkliga ledare och församlingsmedlemmar gråtit i förtvivlan inför Guds domstol på grund av den ekumeniska villfarelsen de spridit in i Kristi kropp.

En av dessa ledare var en mycket känd förkunnare i det här landet som hyllar påvedömet. Han satt hopkrupen framför Gud och i förtvivlan grät och vred sina händer. Fasa och skräck pulserade genom varje åder, och det glänste vilt och ursinnigt i hans ögon.

Alla de andra villolärarna fick gå in framför Herren en och en, de skakade av fruktan och varje ansikte såg nedslaget och panikartat ut. Nu får dessa falska ledare se den fruktansvärda dag som de varnats för, förgäves, och de ryser över

klubbar och deras medlemmar som utger sig för att vara en nytestamentlig församling men inte är det.

**Jer 23:1-2** "Ve de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! Säger Herren. (2) Därför säger Herren, Israels



### Den falske antikristliga profeten på sin tron.

den falska ekumeniken som de en gång tagit lätt på. De känner nu av konsekvenserna av sin likgiltighet och sitt demoniska handlande. Dagens stora fasa och den fruktansvärda anledningen till att de väckts från sin villfarelse – är för att bli tagna inför rätta, för att bli fällda, för att bli dömda, och för att bli bortsläpade till den bottenlösa avgrunden. Detta väntar de falska vägledarna i övriga världen och i Svensk kristenhet. Domen kommer var så säker!

**Upp 18:4** " Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktig i hennes synder, och för att ni inte ska få del av hennes plågor".

#### Jes 52:11

(11) " Bort, bort, dra ut därifrån, kom inte vid det orent är; dra ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kär! "

Lyssna! Ni som beblandar Ordet med orena källor och förluder andra. Tänk på allvaret i att förföra Guds dyrbara blodköpta församling. Tror ni verkligen att ni kan slippa undan Guds vrede över era vedervärdiga handlingar?

Tror ni verkligen att ni kan komma undan? För min del tror jag redan att det kanske är försent att vända om för många, man har tyvärr gått över den gräns Gud satt upp och kommer att gå förlorade. Det som skulle vara Kristi brud, säljs alltså ut som en hora så billigt och enkelt som möjligt.

I stället för Kristi brud som är sann, trogen, ren, fläckfri, är detta en falsk namnkristen sköka! Det är den bibliska beskrivningen för alla religiösa själviska

Gud, så om de herdar som vallar mitt folk: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren".

Vi måste ha klart för oss att när den helige Ande talar och leder oss så handlar det alltid om att vi skall se och förstå Jesus Kristus för att vi på så sätt skall dö bort ifrån oss själva och lära känna honom bättre.

Han kommer aldrig att säga att du till exempel skall bygga en glaskyrka för miljontals kronor eller att satsa på världsliga häftiga saker som du och din församlingen kan få äran för. Gud kan inte godkänna människans själviska goda religiösa gärningar, hur oskyldiga eller vackra de än är i andras ögon.

Citat AW Tozer: Den förkunnelse som på ett välvilligt sätt jämför Guds metoder och människors häftiga metoder är falsk enligt bibeln och grym mot åhörarnas själar.

Tron på Kristus går inte i samma riktning som världen, den korsar den. När vi kommer till Kristus för vi inte med oss vårt gamla liv upp till ett högre plan. Vi lämnar det vid korset. Vetekornet måste falla i jorden och dö. Slut citat

Redan här faller alla andra religioner och falsk ekumenik där det levande Ordet inte respekteras platt till marken. Lagens människor kan aldrig ha en gemenskap med nådens människor.

Lika lite som sanningens Ande och lögnens ande kan ha en gemenskap. Våra kyrkor och samfund är bara det yttre vi

ser av vad vi tror är hela Guds församling. I denna yttre och synliga form av den kristna gemenskapen ser vi därför inte hela sanningen. Där finns både hycklare, ljumma, lagiska och brinnande överlåtna kristna människor.

De fem jungfrurna som hade en kristen bekännelse finns där men som visades bort den dagen Jesus kom tillbaka. Men också de andra fem som han välkomnade in i riket.

Att vi inte ser var olydnadens och upprorets människor finns i församlingen beror på att laglösa har en otrolig förmåga att manipulera sin omgivning att få andra kristna att tro vad de ytterst vill.

Men om det fanns profeter och andra levande Andefyllda tjänster verksamma i församlingen så skulle dessa avslöjas ganska fort och kunna förmanas och vända om i ärlighet och sanning till Jesus Kristus.

Men nu har många församlingar inget intresse i att ta avstånd från människor som inte vill lämna att tjäna sitt kött och denna världens ande. Nu gäller först och främst självförverkligande, framgång och materialismen samt att bli vän med världen och vad den kan erbjuda.



Därför blir ekumeniken med andra läror som inte har samma tro och övertygelse på Guds ord inget större problem. Det är denna sköka som skall förföra hela jorden tillsammans med de två vilddjuren.

Det finns inget större intresse att dö bort ifrån världen och sig själv och kanske lida förföljelse för Ordets skull.

Nej, nu skall det vara kraftigt och stort så att människan kan äras och få berömmelse för det de gör. Man har tyvärr ett sken av Gudsfruktan men som saknar den helige Andes kraft.

Människan kan i sin egen köttsliga kraft åstadkomma väldigt mycket i världen. Mormonerna har t.ex. byggt en hel stad i USA där de styr och och bygger upp ett eget samhälle men grunden för deras arbete är falska uppenbarelser de säger sig fått från en ängel = demon.



Alla stora människor (i världens ögon) som kämpat med blod svett och tårar för t.ex. kommunismen i Kina och Ryssland har fortfarande än i dag ideologin kvar och kämpar in i döden för dess lära.

Det finns tusentals mänskliga kämpar som inte varit frälsta och haft Gud i centrum som gjort mycket stora saker som de fått mycket beröm och blivit erkända för.

För att inte nämna alla andra religioner och dess förespråkare som genom demoner och sitt fallna kött skapat villoläror som miljontals människor nu är slavar under. Så när kristna vill peka på det materiella som i deras sammanhang har växt sig stort och starkt och säger att detta är Guds verk - så säger det mig ingenting.

Det de pekar på kan vilken ofrälst köttlig människa som helst åstadkomma med lite kreativitet och pengar. Däremot så kan ingen människa bli Andefylld och frälst vare sig genom sin rikedom, social status eller gärningar.

Detta kan bara Gud genom sin ofattbara nåd genom Jesus Kristus göra. Därför när den falska kyrkan skall visa sin andlighet så pekar den alltid på det stora mäktiga och det fantastiska den åstadkommit genom sitt arbete.

**Upp 13:6-8** "Och det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bor i himlen. (7) Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att besegra dem. Och åt det gavs makt över alla stammar och språk och folkslag. (8) Och alla som bor på jorden ska tillbe det, **de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning**".



Det första vilddjuret som steg upp ur havet fick alltså makt över jorden vilket är det antikristliga politiska systemets utbredande. Detta vilddjur hädade och talade stora ord och skall strida mot de heliga och besegra dem.

Men i **Upp kap 13:11** så såg han ett annat vilddjur stiga upp ur jorden och det hade två horn som ett lamm men det talade

som en drake. Lammet är bilden Guds Ord har när det gäller Jesus Kristus. Det skall alltså se ut som om det sanna evangeliet förkunnades genom detta vilddjur.

Alltså skökans humanistiska och politiska förkunnelse tillsammans med andra läror och religioner. De laglösas ekumeniska enhet förbereder just nu denna sammanslagning.

Om vi läser i **Upp 16:13-14** så ser vi gemenskapen mellan vildjuret och den falske profeten som sprider villoläror.

**Upp 16:13-14** "Och jag såg tre orena andar som liknade paddor komma ut ur drakens mun och ut ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun (14) För de är onda andar som gör tecken, vilka går ut till kungarna på jorden och till hela världen".

Skökan som är enad med draken och vildjuret sprider en demonisk förkunnelse som är onda andar läror som gör tecken och under.

Dessa läror har redan börjat att predikas på många håll inom kristenheten och i övriga världen där också under och tecken sker och människor blir bedragna i tron att det är Guds verk.

Det som är intressant och lite förvånande är att Gud har ingett i deras hjärtan att utföra hans plan för att till slut genom hornen på vildjuret gå emot skökan och förgöra henne.

**Upp 17:16-17** "Och de tio horn som du har sett på vildjuret, de ska hata skökan och göra henne öde och naken, och de ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld.

(17) För Gud har ingett i deras hjärtan att utföra hans plan och handla i ett och samma sinne och att ge deras rike åt vildjuret, tills Guds Ord har gått i uppfyllelse.

**En människa som inte tål och respekterar Guds Ord har inte i församlings- gemenskapen att göra!**

**Joh 15:26** "Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, **då ska han vittna om mig**".

**Joh 16:13-14** "Men när han kommer, sanningens Ande, **ska han leda er till hela sanningen**. För han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. (14) Han ska förhålliga

mig, för av mitt ska han ta och förkunna för er". Den helige Ande talar först och främst igenom sitt levande och kraftfulla evangelium! Guds levande Ord är skarpare än något tveeggat svärd och det är också uppenbarelse av Jesus Kristus. Det är en Andens kraft och liv samt en vägledning till frälsning.

När vi åsidosätter delar av evangeliet så säger vi samtidigt att vi tolkar själva vad vi vill ska vara sant i skriften. Vi ställer då det sanna Ordet utanför vårt hjärta och våra egna tankar tolkar skriften efter vårt eget behag. Vi får då en massa mänskliga tolkningar som vi värdesätter mer än vad som är helheten i Guds Ord.

Skrift förklarar skrift och med de orden säger jag att bibeln tolkar sig själv utan vår inblandning. Anledningen varför vi har så många olika samfund och kyrkor beror just på mänskliga tolkningar vi gjort vid sidan av den helige Ande - därav all splittring och oenighet i Kristi kropp.

När man nu ser detta så försöker man blunda för att man inte är enad om allt i Guds Ord. Man försöker då i stället att skapa en mänsklig (demonisk) enhet. Man säger då att man är enad i Anden trots att man inte är enad i Ordet.

Detta är historiens största lögn och den bedrävar den helige Ande som alltid tar avstånd från mänskliga tolkningar. Med detta avsteg från delar av Guds Ord så skapas en avfällighet i Kristi Kropp och **man bryter helt enkelt det nya förbundet**.

Världen lyssnar till laglöshetens budskap men samtidigt så föraktar världen denna typ av kristendom som alltid vill ha av vad världens kan ge henne. Denna falska kyrka (sköka) är heller inget hot mot världens ande därför så låter fienden henne vara.

**Joh 15:18-20** "Om världen hatar er, så ska ni veta att den har hatat mig före er. (19) Om ni vore av världen, skulle världen älska sitt eget. Men eftersom ni inte är av världen, utan jag har utvalt er ur världen, därför hatar världen er. (20) Kom ihåg det ord som jag sa till er: Tjänaren är inte större än sin herre. Om de har förföljt mig, ska de också förfölja er".

**Matt 5:13** Ni är jordens salt, men om saltet mister sin sälta, med vad ska man salta? Till inget annat duger det än att kastas ut och trampas ner av människor".

Fienden förföljer inte kristna längre i det här landet på grund av att det fulla evangeliet predikas inte längre i sanning och kraft. Det har mist sin sälta. Man har blivit ofarlig och istället skapat sig ett

förakt från världen som inte är värt att förfölja. Detta har man åstadkommit genom att förkunna en mänsklig och demonisk förkunnelse (humanismen och andra läror) med instick av några snälla och vackra bibelcitater då och då.



Det blir till slut mänskliga religiösa tankar som tar över förkunnelsen som till slut upphöjs som Guds sanningar. Inga förmaningar, ingen förkunnelse om hur viktigt det är att helgas bort ifrån synden och köttets begär. Ingenting om vad konsekvensen blir om man säger nej till Jesu försoning på Golgata.

Denna typ av kristendom är mycket självbelåten, högmodig och den strävar alltid efter rikedom och makt och får det också på grund av att den samarbetar med världen.

Förkunnelse är därför helt ofarlig för köttet som lever och gläds i detta sockersöta evangelium. Människor nås inte av ett fulltonigt evangelium från denna kyrka och kan för den skull inte ta ställning till Ordet och bli frälsta.

Detta bedrövar den helige Ande som inte ställer upp på människors egna tolkningar av skriften. Det man då ger en andlig sökare är kanske en lapp där det står hur man skall bedja för att bli frälst.

När man läst lappen så tror man att man är frälst och räddad för evigheten. Eller så beder man en kort bön över den behövande och så skall vederbörande vara räddad för evigheten.

**Men många av dessa har tyvärr inte blivit överbevisad om att man är en syndare av Guds ord.** Man har inte fått förkrosselse eller syndanöd för sitt orättfärdiga liv. *Man leder i stället in människor i en världslig sentimentalitet där man på grund av en skön känsla ska överlåta sig till Jesus Kristus.*

**Precis som man känslomässigt överlåter sig till andra religioner. Det är ingen skillnad!** Därför sker många gånger ingen ärlig omvändelse bort från det gamla livet utan man fortsätter i sina gamla spår. **De laglösas förkunnelse dödar därför inte syndaren utan den leder bara**

**människan in i en ny social bättre riktning. Den för i stället syndaren in i ett renare och trevligare sätt att leva och räddar därför syndarens köttliga självrespekt.**

Det falska budskapet har fått det passande stuket i enlighet med den rådande trenden för att godkännas av den kompromissande kyrkan. Detta är vad Guds Ord kallar för Skökans förkunnelse alltså den avfälliga kyrkan.

Denna de laglösas ekumenik är nu i läge att ta till sig andra religioner och alla andra som inte bekänner sig till och tror allt Guds ord.

**Denna kyrka kommer att bli mycket stor och stark i sin prakt och rikedom i denna världen. Den kommer därför att förföra och förfölja många strax innan Jesus kommer tillbaka.**



Den helige Ande vägrar därför i sin helighet att manifesteras sig genom människor som föraktar Ordet och har sin kärlek och sin trygghet till denna världens styrka och kraft. Han är inte beroende av de kristna massorna.

Han vägrar att backa upp avfälliga församlingars smarta uträknade idéer om hur det skall gå till. Han är inte intresserad av hur stora och starka dessa ledare och församlingar är i sin kristna bekväma trygga estradkristendom. Han vägrar att ge sig till känna genom någon annans direktiv än Jesus Kristus.

**Han vägrar att bli springpojke åt samfund och kyrkor.**

Den enda uppgift den helige Ande har och kommer att genomföra det är att manifesteras det Gud vill – att upphöja och ära Jesus Kristus i Ande och kraft.

**Upp 18:7-9** "Så mycket hon har ärat sig själv och levt i lyx, så mycket plåga och sorg ska ni ge åt henne. För hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som en drottning och jag är inte änka och jag ska aldrig se någon sorg.

**(8)** Därför ska hennes plågor komma på en dag: död och sorg och hungersnöd, och hon ska brännas upp i eld. För mäktigt är Herren Gud som dömer henne.

*Och jordens kungar som har levt i otukt med henne och levt i lyx, ska gråta och klaga över henne, då de får se rökennär hon brinner".*

Jag vill som avslutning säga med bestämdhet. Jag menar nu inte att alla Katoliker är fullbordade villolärare inte heller alla inom trosrörelsen och Pingströrelsen eller andra religiösa sammanhang.

Det finns människor inom dessa rörelser som mer och mer förstår vad som är lögnen och vad som är sanning. Gud kommer att leda dem ut och in i Kristi fullkomliga frihet eller kärlek - om de bara vill lämna sig själva och ta bibelns ord på fullaste allvar.

**De som fortfarande vill leva i olydnad och strävar efter att sprida ekumenikens band med andra läror och religioner kommer i slutändan också att leva i en förblindelse till förfölja Kristi sanna kropp.**

Jag vill också säga att Gud är inte speciellt motståndare till homosexuella, satanister, lesbiska eller människor i andra religioner. Men lämnar man inte dessa synder och dess orättfärdighet genom att bli förlåten genom Jesu Kristi dyra blod. Utan lever sitt liv genom de här orättfärdiga handlingarna utan att bry sig nämnvärt, så blir man också dömd tillsammans med alla andra syndare.

Man måste bli frälst genom att få syndernas förlåtelse och bli fylld med den helige Ande. En ofrälst skötsam Svensson är inte godare i Guds ögon än en satanist eller en praktiserande homosexuell. Båda döms till evig förtappelse om de inte tagit emot evangelium och förlåtelsen genom Jesus Kristus.

Det finns inga gärningar eller tekniker som kan frälsa den förlorade människan, hur goda de än tycks vara. Det är bara genom Guds stora nåd och genom Jesus Kristus och hans blod på Golgata kors som kan ge syndernas förlåtelse till rättfärdighet och evig frälsning.

*William Nielsen*



## *Saul förebilden på kristenhetens avfall.*

Saul var en reslig ung man huvudet längre än de flesta omkring honom, han var också en vacker man som hade en ödmjuk auktoritet. Saul var som jag förstår hjälpsam som gjorde sin far stolt och glad i det mesta.

Men han var också den som Israel längtade efter och såg upp till och som hade de kvaliteter som de själva ville ha. Saul var den Israel ville visa upp inför alla andra folk som deras konung. Hade Israel haft ett nyhetsbrev så skulle säkert Saul bli deras frontfigur på första sidan.

Saul var absolut inte en ond man från början men vi vet hur det slutade med ren ondska och vrede över David. Till slut gick han så långt att han fick en ond ande från Herren.

Men i början av Sauls liv när han under en tid letade och sökte efter sin fars åsner så kom han till slut till profeten Samuel. Innan Samuel mötte Saul hade Gud talat om att Israel krävde en konung och att han skulle varna dem allvarligt.

**1 Sam 8:7-9** "Då sade Herren till Samuel: Lyssna till folket i allt de säger till dig. Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat som kung över dem. Så har de alltid gjort, från den dag jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag.

**De har övergett mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig.** Men lyssna nu till deras ord. Du ska varna dem allvarligt och förklara för dem vilka rättigheter kungen får som kommer att regera över dem".

**1 Sam 9:15-16** "Dagen innan Saul kom Hade Herren uppenbarat för Samuel och sagt: I morgon vid den här tiden ska jag sända en man från Benjamins land honom skall du smörja till furste för mitt

folk Israel. Han ska rädda mitt folk från filistéernas hand, för jag har sett till mitt folk eftersom deras rop har kommit till mig".

**1 Sam 10:9-10** "När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans hjärta. Alla dessa tecken inträffade samma dag. När de kom till Gibeon kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds Ande över honom och han profeterade mitt ibland dem".

Nu såg det verkligen ut som att Israel fått en riktig andlig och stark konung. Gud förvandlade hans hjärta och han började att profetera. Gud hade sagt att Samuel skulle sätta en kung över Israel och han gjorde vad Herren sagt.

Men Gud visste vad som skulle hända med Sauls hjärta längre fram i tiden. Trots detta så gav Gud förutsättningar hos Saul för att det skulle gå bra – helt enkelt för att han är rättfärdig och vill allt gott.

Folket ville ju ha en konung som hedningarna hade. Men till priset att fortsätta vara illojal till den levande Guden och Herren själv. Israel krävde i sin förblindelse att Gud skulle ge dem en konung.

De förkastade Gud för att i stället få en annan mänsklig konung med mänskliga kvalitéer som skulle styra över dem. Varför ville de ha en så mänsklig och ståtlig konung över sig? Jo för de hedniska nationerna hade en konung och Israel avundades dem. De ville likna de hedniska nationerna genom att också ha en mänsklig stark kung.

Det mänskliga köttet ser inte på samma sätt på storhet som Gud ser på det. Det mänskliga köttet ser storhet i ytlighet som förefaller vackert och framgångsrikt men som i slutändan leder till totalt nederlag.

Israel åsidosatte Guds Ord för att tillfredsställa sina egna önsningar och begär. De valde därför människans väg i stället för Guds väg och Gud lät dem få det de begärde.

Israel brydde sig heller inte om Guds varningar som Samuel gav dem helt enkelt för de hade en falsk bild av att få en ny konung. De var med andra ord inne på en mycket farlig väg bort ifrån Gud. Samuel förklarade allvarligt vad Gud sagt om den konung de ville ha och vad denne konung var beredd att göra med dem.

Men de lyssnade inte på Samuel. Så smörjde Samuel Saul till konung. Allt verkade ganska bra i början och Saul var stark och vann många stora segrar. Han profeterade och blev fylld av den helige Ande och folket förundrade sig. Men så småningom började Sauls sinne och handlande att bli förändrat till det sämre. Han lyssnade till vad Gud sa men gjorde inte det han blev ålagd att göra.

**1 Sam 15:7-9** "Sedan slog Saul amalekiterna från Havila ända fram emot Shur, som ligger öster om Egypten. Han tillfångatog Ameleks kung Agag levande och vigde allt folket åt förintelse med svärd.

Men Saul och folket skonade Agag och det bästa och det näst bästa av fjären, korna och lammerna, kort sagt, allt som var av värde ville de inte viga åt förintelsen. All boskap däremot som var dålig och värdelös vigde de åt förintelse".

**1 Sam 15:22-23** "Då sade Samuel: Behagar det Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som att man lyssnar till Herrens röst?

Se, lydriad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars fett, för upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avgudereri. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig som kung".

**1 Sam 16:23** "När så anden från Gud kom över Saul brukade David ta harpan och spela. Då fick Saul lindring och blev bättre, och den onda anden lämnade honom".

**1 Sam 18:10** "Dagen därpå kom en ond ande från Gud över Saul.

**1 Sam 18:12** "Saul var rädd för David, eftersom Herren var med David men hade vikit ifrån Saul.

**1 Sam 19:9** "Men en ond ande från Herren kom över Saul där han satt i sitt hus med spjutet i handen medan David spelade".



### **Saul gick nu ännu längre över gränsen och började att rådfråga andebesvärjare och de döda.**

**1 Sam 28:11** "Kvinnan frågade: Vem ska jag mana fram åt dig? Han svarade: Mana fram Samuel åt mig".

**3 Mos 20:6** "Om någon vänder sig till andebesvärjare för att i trolös avfällighet hålla sig till dem, ska jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk".

**3 Mos 19:26** "Ni ska inte befatta er med spädrom eller trolldom".

Sauls avfällighet gjorde till slut att **en ond ande från Herren** kom över honom då och då och började plåga och styra hans tänkande men också hans handlande. Han satte mer och mer sin tro till sig själv och lögnen. **Hans uppror var trolldomssynd och trots som är avguder.**

Trots och uppror i sin grund är "självskhet" som alltid först ser till sig själv – är man olydig och trotsig till det Gud har sagt så är det viktigare att först se till sig själv - än att vända om göra Guds vilja.

### **Vi skall nu studera lite i 2 Tess om liknelsen mellan Saul och hans avfall och den sena tidens kristnas och vad det innebär.**

**2 Tess 2:3** "Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbar".

Det talas alltså om Jesu återkomst att de inte skall tappa fattningen och bli skrämnda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller genom något brev såsom det vore sänt från Apostlarna osv. Avfallet skulle alltså först ha skett innan Jesus skulle komma tillbaka.

Avfallet menas **de kristnas avfall** i den yttersta tiden. Likt Saul så var dessa kristna en gång ledda av Gud och kallade till att bara älska Honom. Församlingarna likt Saul var framgångsrika i mycket och gjorde stora underbara saker i Sverige.

Saul glömde t.ex. inte Davids kamp mot Goliat utan såg i början upp till honom. Församlingen glömde heller inte de andligt stora ledarna som Luther och andra som Gud gav reformationen till.

Kristenheten såg upp till dem precis som Saul gjorde med David. Senare spreds väckelsen genom Frank Mangs och många andra svenska förkunnare och

Guds rike växte fram. Det var Guds Ande som ledde församlingen i det mesta den gjorde på den tiden och många blev frälsta och befriade. *Det var en renhet, enhet och kärlek till Jesus Kristus som formade den andliga verksamheten i Sverige.*

Allt var naturligtvis inte bra men en del församlingar växte och blev större. Samfund bildades och splittringar kom och gick. Men efter tider så började många församlingar likt Saul att kallna och se mer på sina egna behov och därmed börja sätta Guds tilltal åtsidan.

Man ville likt Israel ha en framgång genom församlingen, bibelskolor, böcker, affärer, ledarskap, sång och musik – man ville *mänskligt* förverkliga allt detta. Församlingen skulle då naturligtvis växa och bli mer känd. Rikedom och framgång i materialismens anda tog sin plats.

**Men också att det skulle se snyggt ut i världen.** Man började att efterlikna det mesta som världen gjorde och man började också att följa världens tilltal och beteende. **Inriktningen och målet vändes sakta men säkert bort från Gud till vad församlingen i sig själv kunde göra.**

Böcker om framgång och hur man skulle vinna seger på olika områden överflödade i bokständer. Olika andliga tekniker upphöjdes som det rätta sättet om man ville vinna seger på de områden man innan lidit nederlag. Nu skulle man lära sig olika sätt att bedja och man skulle också få kunskap om hur dessa andliga tekniker fungerade.

Människans kunskap och **andlig teknik** tog mer och mer över hur man skulle agera i olika situationer. Man skulle lära sig hur man kunde få ekonomisk framgång bli profet eller förebedjare, den mänskliga dårskapen såg inga gränser.

Kunskapens träd om ont och gott bröt fram som en storm i kristenheten. Under tiden så satte sig **förblindelsen och självskheten sig hårdare i den kristne och i många församlingars liv.**

Man slutade att ivrigt studera Guds Ord och överlät sig till mänskliga böcker och lagiska fina handlingar som skulle hjälpa den kristne att vinna seger. **Predikningarna började mer handla om vad människan genom gärningar kan göra för att vinna framgång i Guds rike.**

Man övergav helt enkelt Guds väg och överlät sig till människors bristfälliga böcker och ledare **samtidigt som man började att ta betalt för Guds Ord och predikningar.** Församlingarna började mer och mer föra in nya tankar och ersätta

Guds rena och ofelbara Ord med människotankar och i bland rena lögnar. Nu skulle det bli väckelse ordning och reda i församlingen. Företagsmentaliteten och självskheten tog sakta över församlingens verksamhet och pengarna började att ta över och styra.

Dyra tv-produktioner som mest liknar vackra och sköna tillställningar där man sockersött predikar om en Jesus som inte talar om att den ofrälsta människan är på väg att gå evigt förlorad.



Den avfälliga församlingen predikar inte längre det viktigaste för en förlorad mänsklighet att man är i ett totalt ohjälpligt förlorat tillstånd. Där Jesus Kristus är enda räddningen. Fegheten och självskheten i att inte våga lida förföljelse eller klassas som dårar för Ordets skull gjorde att man inte predikade bibliska grund sanningar. Man började i stället predika vad världen var villig att ta emot och respektera.

Man startade nu företag som hade en enda uppgift och det var **att tjäna pengar på det de gav ut i Guds namn.** Om du går in i en kristen bokhandel och ser alla dessa hundratals mänskligt skrivna böcker och kristna dvd filmer som har action och spänning att ge den kristne och världens barn så förstår du vad jag menar.

**Man skulle hur sjukt det än låter sälja kunskapen om Jesus Kristus som en produkt och samtidigt tjäna pengar på det.**

Det är nya tider nu så vi måste förändra evangelisationen och mötena sa man. Från att hela församlingen var hängiven och trogen långa bönemöten som kunde vara i timmar gick man sakta över till underhållning och möten som skulle vara roliga och gemytliga.

**Predikningar om synd och helgelse började mer och mer att lysa med sin frånvaro.** Församlingstukten försvann och slutade att praktiseras. De som ville gå till ett eventuellt bönemöte fick gå till den lilla salen där bara några få var bänkade.

Nu skulle först och främst mötena vara häftiga och underhållande för den kristne och världen.

Nu skulle inte längre förkunnelsen leda till sann förkrosselse och syndanöd *utan bara för att världens barn och den kristne skulle vara glad och trivas i gemenskapen utan att störas.*

Förkunnelsen till den kristne handlade för det mesta om att försöka ta ut så mycket som möjligt från Jesus Kristus och sedan försöka förverkliga detta i *sig själv*.



Förföljelse för Ordets skull var församlingen ljusår ifrån. Världen hatade och förföljde inte församlingen utan gick över till ett förakt till en ofarlig skara kristna som egentligen inte störde någon.

För att få gensvar i sin andliga fattigdom började många församlingar att mer och mer likna världen och blev i och med det ofarlig men också accepterade. Väckelsen uteblev och avfälligheten var ett faktum!

Då nu väckelsen ändå lyste med sin frånvaro så tog man hit förkunnare ifrån andra sidan Atlanten som man hoppades skulle ge lilla Sverige väckelse. Man skulle på något sätt plocka över en andlighet från andra sidan Atlanten.

Gick inte detta så åkte man själv över för att hämta hem väckelsens *nya undervisning och ande*. Och det gjorde man, men inte på det viset man kanske tänkt sig. I stället så fick många församlingar betala för villfarelse och ännu mer mörker.

Gudsmän som Lewi Pethrus varnade kristenheten för många år sedan för att ha samröre med Katolska Kyrkan, nu lyssnar ingen längre på sådana profetiska uttalanden. *Helt enkelt för att många kristna sammanhang har nu startat en ekumenik och vill nu ha samröre med dem.*

Många församlingar vill därför inte längre ha tjänstegåvor som talar från Gud utan *de vill planera sin egen framtid*. David Wilkerson som var en av de få sanna profeterarna från USA var i Sverige och profeterade att församlingarna i landet kommit in under *apatiskhet* men det var som att tala till döva öron.

*Därför låter Herren församlingarna nu göra vad deras hjärtan har begär till.*

Precis som Israel gjorde när Samuel talade till dem så lyssnade de inte utan ville gå sin egen väg. Att Gud talade gång på gång till Sveriges kristenhet är det inget tvivel om längre.

Saul började att slingra sig för Samuel angående det fina bytet de tagit från amalekiterna med orden att det var folket som tog det och *ville offra det till Herren*. Församlingen började på samma vis som Saul att med dåliga undanflykter ursäktade sig angående varför de använder sig av världens *rikedom och beteende*.

Mammon tog mer och mer över för hur verksamheten skulle fungera. Det man gjorde var att bygga större delen av verksamheten på människor och mammon *och inte enbart från lydnaden till Guds Ande och Guds Ord*.

Man började att bygga och finansiera verksamheten genom att ta lån från banker och sedan fick medlemmarna betala av det.

*Man band snabbt upp sig i världens system*. Kollekten och så kallat kärleks-offer blev väldigt viktiga för allt man hade tagit på sig inte skulle rasa. ***Man började med andra ord att bygga stora luftslott på kvicksand***.

Men man gjorde det för Gud och för att utbreda hans rike. Det låter ju väldigt bra och andligt. Sakta men säkert vann världen och mörkrets rike församling efter församling i stället för att församlingen skulle vinna världen. Många församlingar tynade bort under åren och lades ner andra fortsätter maniskt i sin förblindelse.

Lewi Pethrus sa redan på sin tid följande i boken "brytningstider segertider" *"För många har det blivit så, att man förlorat syndaren ur sikte såsom individ. Vad man intresserar sig för är verksamheten – och syndaren har endast blivit en detalj i sammanhanget och man ägnar sig åt någon slags uppfostringskristendom*.

*Det är egentligen inte heller för syndaren skull man har denna sida av verksamheten. Det är snarast för församlingens egen skull man söker vinna nya medlemmar. Det är en merit att få tillökning i matrikeln, och det ger ökad prestige åt den som kan förtälja om många avgörelser i sina väckelsemöten"***slut citat**

Läget är exakt det samma i många församlingar i dag. Kärleken har kallnat till Jesus Kristus och övergått till att älska verksamheten och vad den kan ge människor. Vad kan den då ge människan? Jo, framgång till en trygghet i häftiga känslor

och i sköna och behagliga möten. Framför allt *underhållande roliga samlingar för de ofrälsta*.

Människans förmåga likt Saul har nu tagit över den kristna verksamheten så att världen accepterar och godkänner den. *Genom kristen underhållning och häftiga möten utan förkrosselse och syndanöd så leder man många till att gå in i lögner och i längden om det vill sig illa - gå förlorade*.

Ingen förföljelse och lidande för Ordets skull. Helt suveränt tycker syndaren och många kristna som längtar efter allt det här med framgång välstånd och att få känslomässiga upplevelser. Men den sanna omvändelsen uteblir och man luras till att tro att detta är den helige Andes vilja för människan. Man har glömt det viktigaste av allt att andliga verksamheter kräver andliga kvalifikationer.

***Inte på människors utbildning, kvalifikationer, idéer, vältalighet eller karisma som församlingen bygger på i dag.***

Många tycker att Gud borde välja profeter, lärare och herdar men att dessa måste ha ett gott renommé och ett oklanderligt liv bakom sig. Men inte heller på detta område har han satt några gränser. Herren har på det sättet gjort sig oberoende av människor och tar sina redskap bland dem som människor ibland underkänner ur intellektuell, social och moralisk synpunkt.

Men Gud hade talat till Saul vad som var Hans vilja liksom Han till församlingen hade *talat ut sin vilja genom sitt eget Ord*. Herren talade till slut till Samuel och sa att han ångrat att han gjort Saul till kung. Men Herren talar också till många församlingar att de gjort sig skyldig till samma sak som Saul gjort sig skyldig till.



Nämligen trolldoms-synd och avguderi samt självviskhet och girighet som är avguderi. Sedan förkastade Herren Saul och Han kommer på ett liknande sätt att förkasta många avfälliga församlingar om ingen omvändelse sker.

***1 Sam 16:14 "Men Herrens Ande vek från Saul, och han plågades av en ond ande från Herren"***.

Saul och David träffades många gånger och Saul såg och förstod att David var smord av Gud. Saul började också att bli rädd för David eftersom Herren var med David *men hade vikit ifrån Saul*. Det som sker nu var att Saul drabbades mer och mer av vrede och avund gentemot David och han ville till slut döda honom.



Saul ansåg sig trots sin olydnad att han var Israels konung och gav sig också ut för att vara det. Sauls liv slutade med att han kastade sig på svärdet och tog sitt eget liv.

Sauls liv är en perfekt bild på hur en del församlingar kommer att agera i den sista tidens avfall. Först måste avfallet ske och det sker i och med att kristna mer och mer överlåter sitt liv till denna världens rikedom synd och makt och blir avfälliga, alltså en sköka.

Man börjar likt Saul värdesätta rikedom och världens nöjen mer än vad Guds Ord säger. Man sparar likt Saul det bästa i världen för att man helt enkelt gett sitt liv i girighetens och självishetens tjänst som Guds Ord tydligt och klart säger är avguder.

Samtidigt som man bedyrar att man är trogen Jesus Kristus i allt. Precis som Saul bedyrade genom lögn för Samuel att han var trogen det Gud hade sagt.

En villfarelsens ande från Herren började nu styra honom till att sätta starkare tro till sig själv och lögnen. Den lögn som han villigt innan ville rättfärdiga sig med tog över honom. Han upphöjde sig över Guds beslut att han inte längre var smord av honom.

Trots det Gud sagt fortsatte Saul att envist kämpa för att vara konung. Detta kommer också avfallens kristna (skökan) att bedyra och göra. *De kommer att kämpa för mer inflytande i den politiska världen och framförallt makt att styra och manipulera precis som Saul*. Det som blir åsidosatt blir Guds rena och sanna Ord för att få lycka och framgång i världen och sitt eget liv.

Därför säger Guds ord om dem som upphöjer sig över Gud och Guds Ord att villfarelsens ande kommer att inta Guds tempel (vår kropp) och utge sig för att

vara Gud eller gudomlig. Hur upphöjer man sig över Gud? Jo man lever i ett uppror och förblindelse till det som Guds Ord varnar för utan att bry sig nämnvärt och sätter sedan sin tro till villfarelsen.

*Villfarelsens ande som Gud sänder över dem förblindar så totalt att man sätter sin tro till lögnen*. Till slut gick Saul till en kvinna som sysslade med andebesvärjelse och ville väcka upp Samuel som var död. Saul gjorde det utan att bry sig om vad Gud sagt om att ta råd av döda.

Detta är också en bild av kristna som börjar rådfråga Katolska kyrkan, New Age och andra ockulta sammanhang om råd och vägledning. Kristna som tagit in världens makter i församlingen tillsammans med yoga meditation och andra tekniker från andra religioner.

***Avfallet är ett faktum och ett andebytte kommer att ske och har redan skett hos många kristna.***

***2 Tess 2:11 " På grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten".***

Därför Kommer många avfälliga kristna i slutändan att säga att de är Gudomliga eller Jesus Kristus om sig själva med orden "Jag Är". Detta var ett Guds namn som ingen annan fick uttala förutom Moses som fick tilltal från Herren att säga vem som sänt honom till Egypten.



Men det blev alltid konfrontationer med fariséerna och andra religiösa på Jesu tid om man nämnde eller uttalade det namnet.

*Jesus sa det på grund av att han var det, men blev också anklagad för hädelse. Man kunde helt enkelt bli stenad till döds om man sa det om sig själv.*

Det är fruktansvärt allvarligt att gå ut och säga att man är Gud eller Jesus Kristus **eller är gudomlig i sig själv** - man kränker den helige Ande på ett mycket

orättfärdigt och hädiskt sätt. *Det är därför den helige Ande lämnar den kristne som säger och tror att han är Gudomlig eller Jesus Kristus om sig själv*. Det finns helt enkelt ingen anledning för Honom att vara kvar.

***Mark 13:6 "För många ska komma i mitt namn och säga: "Jag Är" och de ska bedra många".***

Detta bryr sig många inte om, utan man säger det frimodigt i sin förblindelse. Man drar därför sakta men säkert på sig villfarelsens ande genom att tro denna lögn - *den tillåter Herren för det är Han som sänder den*.

Nu är det så att villfarelsens ande tar inte sin boning i en kristen bara för att man säger "Jag Är" några gånger eller att man säger sig ha en gudomlig gnista i sig själv man skall upptäcka.

Det tar tid och många obibliska beslut samt att man står emot Guds Andes vägledning under kanske flera år. Det är alltid synd som hindrar oss att lyda Guds Ord och den helige Ande.



Vad det är för synd är ointressant det kan vara dolda saker som ingen människa ser eller rent uppenbara som alla ser.

Men Gud ser alla synder oavsett hur små eller stora vi tycker de är. I dag är vi ett Guds tempel där Guds Ande tar sin boning - *vi är inte Gud eller Jesus Kristus och inte heller gudomliga i oss själva*.

Vi är syndare som blivit frälsta av nåd och kommer så att förbli det till Jesus kommit tillbaka. Sedan skall vi helt och fullt bli förvandlade.

***Likt som Saul till slut förföljde David som var fylld med helig Ande så kommer den avfälliga församlingen (skökan) att börja förtala och senare förfölja kristna människor som är uppfyllda och drivna av den helige Ande.***

I början så kommer de likt Saul att samarbeta med andefyllda kristna och det kan tyckas att de har en gemenskap. Precis som Saul gjorde och samarbetade med David. Men efter hand så kommer de att skilja sig ifrån varann mer och mer.



**Därför att Gud sänder en villfarelsens ande över alla som under lång tid överlätit sig åt orättfärdigheten och alla andra som ger sig ut för att vara Gud eller gudomliga i sig själva och går in i en global ekumenik med lögnen som grund.**

Detta har naturligtvis vuxit fram under flera år på grund av *högmot och själviskhet*. Det samma hände Saul. Gud sände en ond ande över hans liv som gjorde att han mer och mer *satte sin tro till sig själv och lögnen*.

Den avfälliga församlingen får alltså en stark villfarelsens ande från Herren över sina liv så att de sätter sin tro till sig själva och lögnen. *Men först måste den helige Ande ha lämnat den kristne som hindrat att den orena anden skall kunna ta sin boning*. Saul var med om samma andebytte flera gånger.



Herren Ande var med David *men hade vikit ifrån Saul*. Herrens Ande kommer att vika bort ifrån många och tas över av villfarelsens ande. Detta är priset många tyvärr får betala när man inte respekterar Ordet och den helige Andes tilltal.

**Det tragiska är att många kommer aldrig att upptäcka sitt avfall från Gud utan tror på lögnen att de lever i sanning.**

*Mark 13:22 "För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra tecken och under, för att om möjligt förvillva också de utvalda".*

Gud har under många år vädjat och förmanat i all sin kärlek att dessa kristna skall vända om från sin olydnad som haft sin glädje i orättfärdiga handlingar och nonchalerat Guds Ord. Men till slut når man en gräns i andevärlden där Gud säger stopp.

Gud är ingen snäll och gullig jultomte som ser mellan fingrarna när synden blir det som människan älskar och följer. Han är Helig rättfärdig och hatar all form av orättfärdighet.

Den ende som står emellan för att Guds vrede inte skall drabba oss är Jesus Kristus. Där har vi nåd och räddning att kunna vända om från alla typer av synder.

**2 Tess 2:6-8 "Och nu vet ni vad som hindrar så att han först kan uppenbaras i sin egen tid. För laglöshetens hemlighet är redan verksam, men bara till dess att han som nu hindrar har tagits bort. Och då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst".**

Precis som Saul förföljde David som var ledd av Anden och vandrade med Gud kommer denna falska globala ekumeniska rörelse att förfölja Andefyllda troende. Men Gud kommer till slut att döma och förgöra alla dessa som inte har den helige Ande utan som överlätit sig till orättfärdighetens och laglöshetens tjänst och följt mörkret. **Låt inte bedra er.**

David befriade Saul flera gånger från den onda anden som Herren hade sänt. Genom sin närvaro och genom att han spelade så blev Saul lättad när anden lämnade honom. Skillnaden är att Saul gav sig aldrig ut för att vara gudomlig, Gud eller ville bli det.

Han var förblindad av vrede och vandrade i sin själviskhet och hans uppror var trolldomssynd och avguderi. Det är skillnad på det än att kalla sig *I Am* och utge sig för att vara Gud eller gudomlig i sig själv. Han gick heller inte i samröre med andra läror, religioner eller ockultismen för att ha någon form av ekumenik med dem.

**En främmande eld verkar över kristenheten i dag, men den kommer underifrån från mörkrets hålor.**





**Många  
Församlingars murar  
har rasat på grund av  
att man följer sina  
egna gärningar!**

*Gal 5:16 "Men jag säger: Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet har begär till".*

Vandrar vi i Anden så gör vi inte så mycket vad köttet har begärelse till. Är detta en sanning? Naturligtvis så är det en sanning Herren vill att vi skall följa. Den enda vägen är att vi älskar Jesus Kristus och hans ord, så håller vi oss automatiskt borta ifrån att praktisera orättfärdiga handlingar – samt att man i sanning är **ärlig och lydig** den uppenbarelse man fått av Herren.

Vi är faktiskt personligt ansvariga till att lyda den uppenbarelsen Gud ger oss om vi vill helgas. **Det innebär nu inte att man kan leva helt syndfri på denna sidan graven.** Men helgelsen för oss mer och mer bort ifrån denna världens laglöshet och vårt köttets orättfärdiga handlingar. Det gör att vi får frid och glädje i vår frälsning och blir friare i våra handlingar och tankar för vart år som går, det är detta som kallas för helgelse.

Jag dömer absolut inte ut människor. Utan jag dömer ut den listiga synden som tyvärr har fått fäste och är en drivande kraft i många kristna som Jesus Kristus har lidit och dött för. Vi måste faktiskt inse den sanningen som faktiskt är det viktigaste i våra liv – att det finns inte små eller stora synder i det kristna livet utan bara genom olydnad gentemot Guds Ord och den helige Ande.

När vi inser det och handlar efter det på grund av att vi är frälsta – då blir det en

bestående glädje och väckelse i våra hjärtan (men om vi bara vill). Att Gud tålmodigt vill att alla människor skall komma till korset och bli befriade från sin synd, är det nog ingen som betvivlar. Men har man som bekännande kristen under årens fått mer glädje till denna världens orättfärdighet, så kan Gud efter lång tid av förmanande utelämna den kristne till det han älska mer än Jesus Kristus.

### **Utifrån detta skall vi läsa Rom 1:18-28**

*Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.*

*(19) Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem.*

*(20) Ändå från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han skapat. Därför är de utan ursäkt.*

*(21) Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan de förblindades av sin falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.*

*(22) De påstod att de var visa, men de blev dårar (23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.*

*(24) Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra.*

*(25) De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.*

*(26) Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är naturligt.*

*(27) På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.*

*(28) Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras".*

**Det som du nu läst händer alltid ett land en församling eller en enskild människa som vänt Gud ryggen och som vill praktisera sina egna orättfärdiga gärningar**

Det är nu som osunda rörelser dyker upp med en form av fri sex och erkännande av alla olika sexuella läggningar. Andemakter i samarbete med laglösa människor dyker upp i olika sammanhang. Dessa människor kommer mer och mer ut på arenan i Sverige via t.ex. Hbtq och andra rörelser men också i församlingarna.

*Petrus 4:17 För tiden är inne att domen ska börja med Guds hull. Men om det börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?*

Det är nu som materialismens och otuktens ande börjar att forma människan hårdare till att sätta sin tro till att lyckas är framgång i livet och att äga så mycket som möjligt, samt att ha sexuella förbindelser fritt och naturligtvis med vem man vill.

Tyvärr så har också en del kristna tagit till sig det världen står för och lever ett dubbellov i många församlingar. Ty fastän de lärt känna Gud, prisade och tackade de honom inte som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar, och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade.

Till dessa människor som vägrar ge upp sina orättfärdiga handlingar och tankar kommer alltså Guds vrede. Den kommer inte så som den gjorde till Sodom och Gomorra, genom eld och svavel. Inte heller kommer den som den gjorde till världen på Noas tid, som en massiv översvämning.

Guds vrede kommer nu på ett ännu hemskare sätt än detta. I vers 24, 26 och 28 talas det om att Gud priggade dem åt deras synd och dess konsekvens. Det är som om Gud säger "om det är så du vill leva så skall du få det".

När vi tittar på samhället och församlingarna av idag ser vi dessa saker som nämns i Romarbrevet gripa våldsamt

omkring sig. Det finns ett oerhört avfall och missbruk av Guds Ord idag genom vilket många försöker använda evangelium i sina själviska syften. Som när det gäller materialismen, mammon, karriär, andlig framgång och framförallt villfarelse.

***Just dessa handlingar och tankesätt i kristna sammanhang är helt enkelt början av skökans och laglöshetens framträdande i Svensk kristenhet.***

I Världen ser vi i dag utmanande lesbiskhet och homosexualitet lika öppet och påtagligt som det var i Sodom och Gomorra. Man aktar inte kunskapen om Gud som något värt att ta till sig och bevara. Många i kristenheten har legaliserat saker som Gud avskyr som homosexualitet utövande, girighet, äktenskapsbrytare, otukt, lögn, drinkare och villolärer.

Men också pastorer som gifter homosexuella i Jesu Namn och en del av de falska herdarna talar också frimodigt om sin egen homosexuella livsstil. ***Faktum är att man vill normalisera sina orättfärdiga handlingar vilket är de laglösas primära mål.***

Guds vrede är mycket verklig över dessa människor och församlingar. Vreden uttrycker sig så att Gud överlåter dem till det de älskar och själva förhårdar de sig mer och mer.

***Kol 3:5-6 "Så döda nu era lemmar som hör jorden till: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girighet som är avgudadyrkan, (6) för vars skull Guds vrede kommer över olydnadens barn".***

Anledningen till Herrens tillrättavisning och förmaning är att man av hela sitt hjärta skall hålla fast vid det man har i Kristus.

***Upp 3:11 "Säger: "Se, jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona".***

Många kristna i det här landet har tyvärr lämnat den rättfärdighet man bara kan ha i Kristus och i stället har man börjat att förtrösta på sina egna goda förmågor och mänsklig kraft. Många har därför blivit bestulna på Kristi rättfärdighet på grund av sin självskhet och sin likgiltighet till Guds Ord.

Frukten av det blir en kraftig olydnad till det levande Ordet och en stark självsk verksamhet som man högt och frimodigt också berömmar sig av. Man sprider då en avfallighetens doft som gör att man smittar ner sina kristna bröder och systrar och blir i längden mer apatisk till synden så att man till slut inte bryr sig. ***Man syns och hörs – men är mer i sin själviska tjänst än i Guds nåd och frihet.***

***Man vill uppleva väckelse och Guds närhet men man vill inte lämna sin olydnad.*** Problemet är också att man fostrar fram samma människor som sig själva i församlingen, på så sätt sprider sig surdegen sakta men säkert över alla.

***Heb 12:15 "Se till att ingen går miste om Guds nåd, att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada, och många blir smittade genom den".***

Gud ger alltid förkrosselse och syndanöd som borde leda till omvändelse och bort från synden – för att sedan låta den helige Ande befria oss från vårt köttliga begär så att vi kan gå vidare och hjälpa andra. Frågan är om man vill?

Har man inte förkrosselse och syndanöd över sina praktiserande synder så borde man ropa till Gud om att få det!

Guds nåd innebär att man ser sin hjälplöshet och sin synd och vägen ut ur den genom syndernas förlåtelse och lydnad till vad Guds Ord säger.



Ibland så förstår inte kristna att det är Guds godhet som leder till sinnesändring och ånger. Utan genom sina själviska försök att bli en bättre kristen så samlar man på sig fördömelse och dåligt samvete.

Död och uppståndelsen med Kristus innebär att det gamla inte finns mer något nytt har kommit. Vi vandrar ut i ett nytt liv fria från världens ande och allt negativt som världen har att erbjuda.

Vår gamla människa har dött med Kristus och har därför ingenting av dragning till synden. Vi frestas, men vandrar vi i Anden så behöver vi inte falla, om vi skulle synda så finns det naturligtvis alltid nåd och förlåtelse.

Många säger att vi syndar alla lite då och då. Detta är en inställning jag inte håller med om. Bara det att man tar för givet att synda då och då är konstigt - i stället för att vara tacksam att man slipper synda som mer är i enlighet med Ordet.

Vi hittar ingenstans i Ordet att vi skall

räkna med att synda då och då. Vist vi är syndare som blivit frälsta genom Guds otroliga nåd. Men om vi tillåter Gud helga oss så syndar vi mindre för vart år som går.

Vi blir inte så fixerade vid synden och djävulen om vi vandrar i Anden – utan mer upptagna med att vandra i glädje med Jesus Kristus, då flyr vi det som vill hindra oss att leva i sanningen - nämligen orättfärdigheten.

En del jagar djävulen och krigar hit och dit för att de tror att de genom det får seger över olika situationer. Men då har man lurat sig själv och gått på en stor lögn. Det är nämligen inte så att djävulen avgör om vi skall segra när vi evangeliserar.

Segern vann Jesus genom Golgata kors och sin uppståndelse för mer än två tusen år sedan. Den segern manifesterar den helige Ande och Ordet genom kristna oavsett var vi än går fram. Den bär vi med oss var vi än är på denna jorden livet ut.

Däremot går fienden omkring som ett rytande lejon och väntar bara tills vårt osunda begär vaknar och vi vill synda, då attackerar han oss. Han har bara lögnen som vapen och vill att du som kristen skall överlåta dig till den frestelse (känslan) som han och ditt gamla kött ger. Så att det osunda begäret vaknar och växer till en handling i ditt liv.

***Jak 1:14-16 "Utan var och en frestas, när han dras bort och lockas av sitt eget begär.***

***(15) Därefter, sedan begäret har blivit havande, föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.***

***Bedra inte er själva, mina älskade bröder".***

Glöm inte att djävulen redan är besegrad och är en fallen ängel och faktiskt är ett av ditt minsta problem.

Du däremot, är din egen fiende, så länge du ger ditt osunda begär till synden luft under vingarna.



Det är du som lockas bort av ditt eget begär, det är du som får det att växa så att begäret till slut föder fram död. ***Du som berömmar dig av Jesus Kristus, vanäroar du honom genom att medvetet synda?***

Vad gör jag då när begäret börjar att driva mig osunt? Kasta dig ner inför den levande Guden och bed om förlåtelse för att du tillåtit begäret att växa. Bed sedan Jesus Kristus förlåta dig din synd för blodets och för hans namn skull.

En annan sak som kristna tagit till överdrift och ibland till ren villfarelse. Det är att man tror man kan binda djävulen innan man besöker en plats för att evangelisera. Man menar att det skall vara rent och fint i andevärlden när man kommer dit så att evangelisationen blir till framgång.

Men kära vän! Om det finns människor som älskar synden och allt vad orättfärdighet heter dit vi med vårt evangelisationsteam skall åka. Så är det när vi talar ut Ordet som Ordet binder upp djävulen och gör honom maktlös. Vi måste alltså dit och konfrontera människorna den lögn och förblindelse de drivs av genom att tala ut evangeliet. Kanske också befria människor från demoner.

***Rom 10:17 "Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds Ord"***.



Paulus gick i flera dagar omkring bland avgudadyrkare innan han på plats befriade en kvinna från en spådoms ande. Han gick inte in i bön för att binda upp demoner eller avvärja dem. Han gick rakt in i lejonkulan av orenhet ledd av den helige Ande ***och manifesterade Guds Ord***.

Vi får inte bli så fina i kanten och villeledda att vi försöker att städa i andevärlden innan vi ens kommer dit med evangelium. (vilket ändå inte fungerar) ***Däremot så kan vi bedja för människorna på den platsen***. Det som behagar Gud är att man lovprisar och tackar honom för blodet, frälsningen och Jesu Kristus och att vi samtidigt är ödmjuka och förberedd för vad som än kommer att hända.

Att vi som Jesu sändebud och lärjungar är

fyllda med den helige Ande och lever i sanning och rättfärdighet. Då kan inget mörker besegra oss. Jag kan ju nämna att när jag blev fri från mitt långvariga missbruk av amfetamin, morfin, tabletter och sprit så krigade jag inte en enda gång mot djävulen. Segern kom när jag av hela mitt hjärta ville följa Jesus Kristus. Inte till 89% eller 99% utan till 100% och total kapitulation inför vad evangelium sa om mig.

Något annat religiöst beteende, lära eller gärning duger inte! I den stund vi av hela vårt hjärta vill lämna drogerna eller annan synd och följa evangeliets budskap i den stunden har fienden ingen makt. Det handlar om en ärlig omvändelse som för det mesta innehåller sorg över det gamla livet och en förkrosselse inför Gud den allsmäktige. En sorg, ledsamhet och avsky och ett farväl till synd och orättfärdighet.

***1 Kor 2:4 "Och mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av mänsklig visdom, utan genom bevisning i Ande och kraft"***.

Nu är jag medveten om att det kanske finns besatta människor i de sammanhang där knark och kriminalitet figurerar. Men det spelar ingen roll hur mycket ondska vi har omkring oss när vi predikar eller när människor söker frälsningen i Jesus Kristus. I den stunden när vi talar ut evangeliets budskap eller tar emot evangeliet - så har vi omgående den helige Ande och Guds Ord som vår kraft och vägledning till befrielse och frälsning. Detta gäller också den mest nerknarkade narkoman eller alkoholist eller vilken bundenhet man än lever under.



En sak jag lärde mig under två års tid då jag levde mer närgånget bland kriminella och missbrukare.

Det var att sentimentalitet och mänsklig kärlek kan aldrig ersätta evangelium Guds levande Ord. Naturligtvis så hade jag empati och brydde mig om dem. Men resultaten kom när jag konfronterade deras synd med Guds Ord. Vist kunde det

ibland bli riktigt heta konfrontationer när de försvarade sitt sargade liv och framförallt drogen. Men den kärlek och nåd jag fick till dem genom Jesus Kristus, fick många att tänka om efter ett tag och ta emot undervisning på CD eller häftet Reforms Nyhetsbrev.

***Rom 6:11-12 "Så ska också ni se på er själva, att ni verkligen är döda för synden men lever för Gud genom Jesus Kristus, vår Herre.***

***(12) Så låt nu inte synden regera i er dödliga kropp, så att ni lyder den i dess begär.***

***(13) Överlämna inte heller era lemmar som vapen åt orättfärdigheten i syndens tjänst, utan ge er själva åt Gud, såsom de som har varit döda men nu lever, och era lemmar som rättfärdighetens vapen i Guds tjänst"***.

Det handlar alltså inte bara om att citera Guds Ord och fortsätta leva orättfärdigt i någon slags flummighet. Det handlar om att göra upp med synden en gång för alla och vägra att låta sitt liv bli till orättfärdighets vapen i stort eller smått. Nu är jag medveten om att som nyfrälst har jag en massa saker som Gud vill gå tillräta med, och det gör han genom helgelsen och fostran.

Han vill att vi skall lära känna honom bättre och bli mer samstämmiga med honom i ***praktisk lydnad***. Det gör Gud genom att lära oss vad lydnad innebär för oss som kristna. Är vi född på nytt så kan vi inte praktisera synd utan att må dåligt och få dåligt samvete. Skulle vi synda så finns det naturligtvis nåd och förlåtelse för oss.

Men saken är den att Gud vill lära oss lydnad som leder oss bort ifrån orättfärdiga handlingar och det gör han genom Ordet och att vi lär känna honom mer. Helgelsen håller på hela livet och gör att vi syndar mindre och mindre för vart år som går. Att medvetet synda gång på gång för att vi vet att Gud förlåter oss är ett hyckleri som aldrig leder till seger.

Tyvärr har jag träffat många som lever på det viset. Man tror att man lever i Guds nåd och frihet trots att man har behag i att medvetet synda då och då. Jag vill allvarligt säga att i den stund vi inte vill lämna synden till 100% är vi ute på mycket farlig väg och på väg in i laglöshetens korridorer.

***Att vara en sann kristen innebär att man inte vill synda och man gör vad man kan för att hålla sig borta ifrån den. Och man gör det för att man älskar Jesus Kristus.***

***Ansvarig utgivare William Nielsen***